



Welkom bij de eerste uitgave van onze nieuwe reeks infobrieven!

De afgelopen jaren is ons pad steeds verder parallel gaan lopen met de Kisi Kids, en we laten u graag delen in de nieuwe wegen die we als gezin met Kisi willen gaan. Loop met ons mee!

Hoe het begon...

In 2004 nodigden Ina's ouders ons uit om kennis te maken met Kisi-Kids in Oostenrijk, en dat heeft op ons hele gezin diepe indruk gemaakt: Kinderen werden serieus genomen als dragers van het Evangelie, ze geven de Blijde Boodschap op een creatieve en spontane manier door in liederen, musical en zeker ook in de manier waarop ze met elkaar omgaan. Onze twee oudsten baden elke dag dat God Kisi naar Nederland zou brengen en in 2007 werd hun gebed verhoord. Kisi Kids kwam het jubileumfeest van 'Kinder- en Jeugdwerk Samuel' opluisteren. In 2008 werden ze uitgenodigd voor het diocesen geloofsfeest van Den Bosch, Mgr. Hurkmans gaf ons als opdracht mee een groep Nederlandse Kisi-kinderen eraan over te houden, en dat is gelukt! Deze groep is de afgelopen jaren gegroeid van 20 naar 120 kinderen. Door de toewijding van veel vrijwilligers en door Sanne van der Spek, die na een trainingsjaar bij Kisi in Oostenrijk hier full-time voor Kisi werkt. (zie ook www.Kisi.nl)

Onze droom...

Wij willen graag bouwen aan een nieuwe generatie die haar plek inneemt in Kerk en samenleving. Wij zetten ons ervoor in om kinderen en tieners een veilige plek te bieden om te kunnen groeien, als persoon en met elkaar. Wij willen kinderen serieus nemen in hun talenten en roeping, vooral als dragers van het Evangelie.

Rode draad

In de afgelopen 18 jaar hebben wij hard gewerkt op het gebied van de nieuwe evangelisatie, met name jeugd- en gezinswerk. Wij waren betrokken bij de opbouw van het KCV Tiener en Jongerenwerk, de jongerencentra in Den Haag en Helmond, met o.a. scholen van evangelisatie, en daarna steeds meer in de diocesane en landelijke structuren, zoals de opbouw van de jongerenwerker-opleiding Duc in altem en Jong Katholiek (WJC, Kath. Jongerendag). De samenwerking met xband, een christelijke managementorganisatie (www.xband.eu) heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. En natuurlijk hebben we als ouders van vijf prachtige kinderen het een en ander over kinderwerk en coaching geleerd! Op deze achtergrond zien wij onze inzet voor Kisi als een logische stap in onze roeping voor evangelisatie en jeugd.

Harm, Kisi en Afrika

Voor mij, Harm, was een eerste stap in deze richting in januari 2011, toen we met een klein team op uitnodiging van Fr. Emmanuel in Oeganda waren om daar mee te werken aan de opbouw van Kisi groepen. Naast een indrukwekkende conferentie met duizenden kinderen, bezochten we ook het weeshuis 'House of Love', waar vele Kisi-Kinderen wonen. We waren diep geraakt door Gods liefde die daar heerst, temidden van alle gebrokenheid. Ik speelde daar met kleine John, waarschijnlijk door vluchtelingen in het bos achtergelaten om te sterven omdat hij gehandicapt is. Hij was bijna dood toen hij naar het weeshuis gebracht werd. Hij kon een beetje bewegen maar niet spreken. Ik had Ina gebeld en met haar afgesproken dat wij hem als gezin wilden steunen voor extra medische zorg. De volgende ochtend keek hij mij aan en zei ineens

"Papa"... Het was alsof God rechtstreeks tegen mij zei: "je mag hier niet van weglopen, dit is jouw familie". Inmiddels kan John zelfstandig eten en ooit misschien zelfs lopen. Het is voor hem het beste om daar op te groeien, maar hij is met ons in de Kisi



"Papa, zie je hoe blij ik ben? Zie je hoe hard ik KISI nodig heb?"
Citaat KISI-jongen