

## De Kisi familie groeit!

Vanuit de groep Den Bosch zijn er inmiddels projecten in Utrecht, Twente, Helix, Vlaanderen en Roermond ontstaan. Daarnaast groeit KISI internationaal, waarbij wij vanuit Nederland intensief betrokken zijn. Het is mooi om te zien hoe de KISI-familie ook internationaal vorm krijgt; bv. Door een grote doos brieven en cadeaus die Fr. Emmanuel meekrijgt naar Oeganda. En de vele mails die tussen Oostenrijk en Nederland over en weer gaan. Dit jaar worden er vier Oegandese medewerkers opgeleid in Oostenrijk. Wij hopen in 2013 een team van Oegandese KISI's uit te kunnen nodigen om samen met de Nederlandse KISI's op toernee te gaan. De jonge Oegandese Kerk heeft ons veel te vertellen.



## Ons besluit - Ina

In augustus vroeg Harm of ik mij voor kon stellen om helemaal voor KISI te werken. Dat was een mooie bevestiging, want datzelfde had ik ook op mijn hart. Wij ervaren het als een gezamenlijke roeping om ons verder met KISI te verbinden. Ook de kinderen hebben hiervoor gebeden en hiermee ingestemd. Dat hebben we samen op 9-10-11 met gebed en taart gevierd! Wij vinden het een privilege om met kinderen en tieners op weg te gaan wanneer zij het evangelie uitdragen en hen daarbij in hun geloofs- en persoonlijkheidsgroei te ondersteunen. Het is fijn om hier als echtbaar voor te gaan. Harm als organisatietalent, met de gave om van alles in beweging te brengen, en ik op het gebied van communicatie, motivatie, theologie. Ligt toch het begin van onze relatie ook in het pionieren en het kinder- en tienerwerk

## Partners in Evangelisatie

Deze nieuwe stap om niet alleen als vrijwilliger maar stapsgewijs volledig voor KISI te gaan werken is ook een stap in geloof. Het stapsgewijs loslaten van de zekerheid van een vaste baan bij het bisdom van 's-Hertogenbosch waar Harm met veel plezier werkt, naar en KISI organisatie in opbouw met weinig zekerheden... Wij zijn op zoek naar "Partners in de nieuwe evangelisatie"; naar mensen die heet verlangen delen het evangelie weer tot leven te brengen waar men de kracht van Gods liefde vergeten is. Wij zoeken partners die ons hierin willen steunen: door gebed en / of door een periodieke gift. De vraag om deze vorm van ondersteuning is enigszins ongebruikelijk, maar wij denken dat wij als gezin op dit moment in deze vorm het beste dienstbaar kunnen zijn aan de opbouw van de jonge kerk in ons land en ten dele ook daarbuiten.

## Bijgevoegd een antwoordformulier

Wij zouden het op prijs stellen om voor eind april van u te horen of u al dan niet als partner hierbij betrokken wilt zijn.

Hartelijke groet van

Marie  
Tim  
Lisa  
David  
Jakob  
Harm  
Ina

Ruiter

