

Uw gebed – onze steun: We zijn God dankbaar voor

- de helpende ouders uit o.a. Noord-Holland en Twente tijdens het nationale weekend
- de mooie CD "Blessings!"
- het bestuur van "Er is meer" dat zich sterk inzet
- het gratis brood van "Het Bakkertje" en de pompoenen van de buurvrouw van Dorris
- een toegewijd team van vrijwilligers
- de steun van onze ouders

Graag uw gebed voor:

- Davids vormsel-voorbereiding
- zegen over al onze kinderen
- helpende handen tijdens de KISI-2013- weekends/-weken (begeleiding, keuken, naaien)
- vaders die bij oefentijden er voor de jongens zijn
- een Volkswagen (T5)-busje voor ons als gezin wanneer onze auto het begeeft door het zware trekken van de aanhanger



Vooruitblik – we zien uit naar...

- het evangeliseren met de kinderen
- twee dagjes met z'n tweetjes
- Kerst in Duitsland en vakantie samen
- KISI 2013 (straks KISI keys)
- de Tournee met de Oegandeze KISI's in de veertigdagentijd 2013
- alle zegen die God u zal geven als dank voor uw steun!

Op dit moment hebben wij 50 partners. Graag zouden we samen met u samen tot aan 1 maart 2013 de volgende 30 partners vinden. Mocht u mogelijke partners kennen, dan willen wij u vragen om ze uit te nodigen hierin te participeren. Graag sturen we hun een nieuwsbrief toe. Dank u voor de samenwerking!

Colofon:

Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk rechtspersoon opgericht onder de naam "Er is meer" met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van "Er is meer" bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Jeroen Altling von Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof, Dhr. Tom Koot, en Mevr. Annetje van Thiel-Dorsemagen.

"Er is meer", Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, bankrekening: 51.58.69.325
VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl



Beste vrienden, met hartelijk dank voor al jullie steun sturen we jullie de december-uitgave van onze nieuwsbrief toe. Het nieuwe kerkelijke jaar is alweer begonnen en we zien uit naar de komst van Christus. We mogen beleven dat Hij komende is...

Een vol programma...

In de afgelopen weken mochten wij, vooral Harm, bij vele gelegenheden met kinderen op toneel en bij zingdagen samenwerken. Van 14 tot 20 oktober kwamen we voor het eerst met de KISI 2012-groep in het nieuwe KISI-huis bij elkaar om te oefenen, o.a. onder de leiding van Dorothee Bretz, een professionele danseres en choreografe. De optredens in Den Bosch tijdens de ontmoetingsdag, in Helmond als dank voor het KISI-huis en in Cuijk rondom het parochiejubileum verliepen goed, ja, steeds beter. Het feit dat we niet meer optredens hadden, was ook een zegen voor deze week waarin we veel tijd voor ontmoeting met elkaar, voor groei en tijd met God hadden.

Daarna waren Harm, Sanne en de drie jaarvrijwilligers Christina, Eva-Maria en Maria in Heiloo, Roermond en Vlaanderen afwisselend samen op zingdagen met telkens 30-50 kinderen. Een heel intensieve maar ook vruchtbare tijd. Tijdens het nationale KISI-weekend (16-18 november) waren er onder de 100 kinderen heel wat uit het Noorden en Oosten mee van de partij. Samen hebben we in het bos en "De Hemel op stelten" gespeeld. Afgelopen zondag zijn wij, Harm en Ina, met onze drie oudsten in Den Haag geweest, om in de Sint Jacobusparochie een workshop rondom de Advent te geven en in de mis te zingen. Dat voelde een beetje als de "von Trapps"... een cadeau om dit samen te mogen doen!



Decembermaand – tourneemaand

Alle weekenden tot aan Kerst zijn we op pad met optredens in Emstetten (D), Waver (B), Horst, Berkel-Enschot, Lieshout, Bodegraven, Den Bosch en Wierden. Dat brengt veel voorbereiding met zich mee qua planning, promotie, techniek en kostuums, en natuurlijk alle inhoudelijke programma's daarbij voor de kinderen, waar we met tientallen vrijwilligers de schouders onderzetten. Twee bijzondere highlights voor ons zijn het Benefit-concert op de 15de in Berkel-Enschot en het kerstconcert op perron 1 in Den Bosch CS (19 december).

Ons gezin...

Jakob zit in de tweede klas HAVO, waarbij hij vooral het technasium leuk vindt – momenteel werkt zijn team aan een soort luxaflex dat als LCD-scherm met TV kan dienen. Hij geniet van het schaatsen in de kou en warme chocomelk. Hij heeft een goede vriend in zijn klas waarmee hij graag optrekt. Zijn wens voor u: "Een heel gezegend Kerstmis en dat jullie God opnieuw mogen ontdekken en met Hem het Nieuwe Jaar ingaan."

David heeft van Sinterklaas gewenste Noren gekregen... Hij speelt graag op de piano en bereid zich voor op zijn vormsel begin februari. Hij geniet van het spelen met de neven en nichten en ziet uit naar de sneeuw, zijn eerste 4U!-kamp in de zomer en de middelbare school. Zijn lievelingsbijbelvers: "De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets."

Lisa zingt het liefst de hele dag. Zij geniet van het pianospelen, dansen, knutselen, turnen, en het spelen met Marie, Esther en Merel. Zij schrijft mooie dingen op en is blij met haar nieuwe bureau, stoel en boekenrek. Zij gaat graag naar school en ziet er al naar uit om Kerst in Duitsland te vieren. Zij zingt graag: "Jubel luid en kom, de Bruidegom, Hij nodigt je uit!"



Tim heeft net de waterpokken achter de rug en wil graag weten waar we vuurvliegjes kunnen zien en of de leeuw sterker is dan de eland met zijn groot gewei. Hij heeft zijn vriendje van school van de sterke Jezus verteld. Hij speelt graag met zijn neefje Chris en fietst elke dag over de fietsbrug naar school en terug met zijn sterke spieren. Hij legde ons uit: "Als je ziek bent, dan draagt Jezus je, want Hij is heel sterk."

Marie is net drie geworden en nog een beetje getekend door de waterpokken. Zij is al een groot meisje en kan zich zelfstandig aankleden, naar het toilet, boterham smeren en van van alles. Zij vindt puzzelen heel leuk en zingt ook heel graag KIS!- en andere liedjes waarmee ze ons zingend aan Gods waarheden herinnert. Haar lievelingslied: "Prijs nu de Naam van de Heer, spring (ipv zing) voor de Heer, onze God!"

Harm: "In de afgelopen periode was ik vaak meerdere dagen met groepen kinderen op kamp. Dit zijn altijd intense en vermoeiende dagen. Verschillende keren lag ik na een volle dag vermoeid op mijn matje maar van binnen vol vreugde omdat ik me realiseerde dat dit de plek is waar God me op dit moment wil hebben. Als we in het centrum van Gods wil zijn dan geeft dat een diepe vreugde van binnen, onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Dat is echt een kerstcadeau."

Ina: Na een heel intensieve periode met zieke kinderen en gevulde dagen zie ik uit naar de komst van de Redder. Het feit dat ik zo vaak heb mogen beleven dat Hij komende is en ons draagt, geeft mij vreugde van binnen uit. En deze vreugde om onze God die komt in Zijn Zoon, zo klein, en straks heel groot, in Zijn Heerlijkheid, wens ik jullie allen toe, met Kerstmis en elke dag!



*Wij wensen u verwachtingsvolle Adventsdagen
en een vreugdevol Kerstfeest toe!
Moge de Liefde van God, de Vader, die zichtbaar
wordt in het kindje in de kribbe
jullie harten verwarmen en sterken
in het Nieuwe Jaar.*