

VW-busje dichterbij

Deze week hebben we al bijna een passende tweedehands VW-bus gekocht, maar deze bleek die ochtend al verkocht te zijn. Nu gaan wij verder zoeken – God heeft zeker nog een betere voor ons. We hebben door giften al 3.000 euro ontvangen – geweldig! Afhankelijk van wat we vinden zijn er nog zo'n 7.000 euro nodig.

En wij?

Na de intense maanden van het voorjaar was het heerlijk om in de afgelopen week wat meer **rustiger** kantoorwerk te kunnen doen en ook de tijd voor een goed boek te nemen (Harm, dat boek van Father Elijah heb ik toch gekregen?!). Inmiddels hebben we het houtwerk van **ons huis** geschilderd (buitenkant), de schuur opgeknapt, de oprit en tuin opgefrist, dankzij de hulp van **buren en vrienden**. Gaaf om de zon om half acht op dakhoogte door de wolken te zien komen! Jakob is trots dat hij door hard studeren goed over is naar de 3^e – dat viert hij met papa en pizza. David had een prachtig schoolkamp in Zeeland, Lisa zo blij met heel veel "Goed"'s in haar rapport, Tim heeft trots het Lego-bouwen ontdekt en Marie geniet nog steeds van zingen en dingen uitvinden. Ina is 40 geworden en na wat moeite en dankzij zo veel lieve mensen in haar leven, gaat zij blij het nieuwe decennium in. Harm is blij met de gezegende KISI-key-trainingswEEK met veel medewerkers. Grote draagkracht! We zien uit naar KANA, Celebrate, het KISI-Feest,... Wij zijn net terug van een mooie kampeervakantie in Frankrijk – heerlijk!

*WIJ WENSEN U ALLEN GEZEGENDE ZOMERSE
WEKEN TOE. MOGE GOD JULLIE VERFRISSEN!
Hartelijke groet, de Ruitertjes*



COLOFON Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk rechtspersoon opgericht onder de naam "Er is meer" met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van "Er is meer" bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting van Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof, Dhr. Tom Koot, en Mevr. Annetje van Thiel-Dorsemeden.
"Er is meer", Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, bankrekening: 51.58.69.325
VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl



Ruiter-Nieuws

Zomer 2013

Beste Partners in de Evangelisatie, in deze dagen lezen wij van Paulus, die de Korintiërs tot financiële steun voor de gelovigen in Jeruzalem oproept. Hij doet dat voortreffelijk – een bekwame "sponsors-finder"! En deze zin willen wij graag naar u toe uitspreken: "... uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God." (2 Kor 9,11) In deze nieuwsbrief mag u lezen van mensen, die dankzij uw vrijgevigheid, God beter hebben leren kennen, Hem mochten danken. Onze samenwerking – u met gebed en centen, en wij met gebed en werk voor KISI – heeft ook in de afgelopen periode weer vrucht mogen dragen. Daarvoor zijn wij God en u heel dankbaar!

Diploma A water-loop-les

Harm: Afgelopen maanden waren voor ons niet makkelijk. Het wegvallen van Sanne van der Spek door ziekte als enige vaste kracht bij KISI is een aderslating. Daarbij is voor het komende schooljaar **nog onzeker** of we jaarvrijwilligers kunnen krijgen. De financiën van KISI zijn op het moment zo dat nu vaak eerst de rekeningen er zijn voordat het benodigde geld binnen komt om deze te betalen. Menselijk gezien niet de ideale omstandigheden voor de opbouw van een stabiele organisatie en genoeg stof voor twijfel. Via Ina kreeg ik een boekje in de hand van Zr. Basilea Schlink genaamd "**Realitäten**". Het vertelt over gebedsverhoringen die zij als zusters mee maken in antwoord op gebed in menselijk gezien onmogelijke situaties. Hierin getuigt Basilea Schlink dat God graag zijn zorg voor zijn kinderen leert als wij in **afhankelijkheid van Hem** leven en dit juist ook een getuigenis is van zijn werken nu vandaag. Leren leven en getuigen van God de Vader die dagelijks op tijd voor zijn kinderen zorgt. Deze **leerschool** van gebed is voor mij een echte **uitdaging**. Samen willen we leren dat we echt van Hem afhankelijk zijn. We zijn dankbaar dat we al gebedsverhoringen mee mochten maken, zoals een onverwachte, grote gift op het **juiste moment**. In het evangelie lezen we dat Jezus over het water lopend naar de leerlingen toe komt. Petrus stapt uit de boot en gaat naar hem toe, twijfelt en begint te zinken. Maar Jezus neemt hem bij de hand. Het klinkt zo mooi om op het water te lopen, maar het betekent wel eerst uit de boot stappen in **vertrouwen** op Hem. Ik hoop door deze tijd mijn diploma A in water-loop-les te gaan halen, net als Petrus die uit de boot stapte, maar dat lukt waarschijnlijk ook niet zonder natte voeten te krijgen ☺...



KISI – externe communicatie

We zijn blij met onze KISI-brochure die u in uw pakketje vindt! Hierin vindt u bv. ook uitleg over “KISI-key” en “KISI-now”. Dankzij het werk van vele vrijwilligers ligt ook het jaarverslag van 2012 klaar en gaat binnenkort onze vernieuwde website online.



So long, farwell, auf Wiederseh'n, good bye

Na één jaar bij ons te hebben gewerkt vertrekken eind juli onze drie jaarvrijwilligers, Christina, Eva-Maria (voor nog een jaar bij KISI Oostenrijk) en Maria (voor haar studie). Wij waren zeer gezegend door hun inzet! Op creatief vlak, maar ook bv. bij de boekhouding hebben zij veel werk verzet. Omdat zij alle bewegingen van liederen en onze musicals kennen, kon Harm met hen samen prima de workshops en musicaldagen leiden. Vielen Dank für Euren riesen Einsatz bei uns, Ihr lieben Drei! Be blessed en tot ziens!

Terugblik

Mittendrin Met Hemelvaart vond er in Fulda, Duitsland, een conferentie van de r.-k. “Charismatische Erneuerung” plaats (ca.1400 deelnemers). Ik, Ina, werd gevraagd om daar het kinderprogramma voor de 6-8-jarigen te leiden, wat ik met een goed team graag heb gedaan. De kinderen hebben genoten en ouders waren heel blij met de begeleiding.

Survival en tienermeiden Van 9-11 mei vond, parallel met het tienermeidenweekend met Marije en Hanneke, het jongens-survival-weekend langs de Dommel in Sint-Michiëlsgestel plaats. Beide weekenden waren zeer gezegend. De mannen hebben bij het kanoën met zweet en succes hun grenzen verlegd, en de meiden werden weer bemoedigd om een hart voor God en voor elkaar te hebben.

KISI-Fest in Gmunden Met Pinksteren gingen Harm, Jakob, David en Lisa naar Oostenrijk waar zij met zo'n 1000 KISI's een fantastische tijd hebben gehad. “De tijd samen, het klimmen en het ontbijt” waren Jakob's hoogtepunten... Dat een Palestijns en een Israelisch meisje voor het eerst het duet van Maria en Elisabeth samen hebben gezongen raakte mij, Harm, en iedereen heel diep. Daar werd verzoening concreet!

CD Paulus

Wij zijn blij om u te kunnen melden dat de nieuwste CD, “Paulus” klaar is! Als onze Partners ontvangt u deze gratis! Dank zij Lars Gerfen, Sanne van der Spek, Cissy Suijkerbuijk, het “KISI-studio”-koor en een aantal vrijwilligers (mannenstemmen ☺) is het een boeiende CD geworden. Moge God door deze CD vele mensenharten aanraken.

KISI-feest

Van **21 tot 22 september** vindt in Tilburg voor de derde keer het **KISI-Feest** plaats waarbij u allen hartelijk welkom bent! Als Partners mag u ook een dagdeel een kijkje komen nemen. Alle info vindt u in de folder.



Dankgebeden van KISI-kids:

“Dankuwel, God, dat we weer samen mogen zijn.” – “Dankuwel dat ik hier mezelf kan zijn.” – “Jezus, U bent mijn beste vriend!” – “Dankuwel voor deze trainingsweek met Jakob en Tobias van KISI Oostenrijk!”
“Pastoor, dat was de mooiste mis van heel mijn leven!”

Wij zijn ook heel dankbaar voor KISI-Priester Filip, die zich zo voor de KISI's inzet! Zwaar onder de indruk waren de jongens, toen hij met de kruisboog meteen in de roos schoot. ☺



Oeganda-NL

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie over de bijzondere vastenactie-tournee met de KISI's uit Oeganda verteld. In juni werden we gebeld dat twee vrouwen uit Mbarara o.a. bij een bakker in Erp stage liepen om dan thuis met gesponsorde machines zelf hun brood te kunnen bakken. Eén van beiden was de moeder van Esther, die bij de tournee was. Zij hadden kleurrijke brieven mee van alle kinderen van school voor de kinderen van de school in Vlaanderen waar de tournee begonnen was. Het was even feest om bij het ophalen van de post met die twee vrouwen in de bakkerij te dansen! Heel bijzonder om te zien dat God op die manier mensen met elkaar verbindt... God zij dank!