



RUITER NIEUWS

OEGANDA + KISI-FEEST + STERRENNACHT + TILTENBERG + „PARTNERGEBED“

Van harte welkom bij deze Ruiters Nieuws! De heerlijke zomervakantie in Frankrijk heeft ons als gezin weer gesterkt, samen in de regen gezellig in de tent, zwierend op 15 m hoogte over het meertje, en op bezoek bij de pastoor van Ars. Graag denken we nu ook aan de zonnige dagen bij het meertje...

Het nieuwe seizoen is al bijna weer halverwege, en midden in alle bedrijvigheid straalt steeds lichter waar het echt om gaat in het leven: er zijn voor elkaar, liefde geven en ontvangen, en knielen voor de ware Koning. Hij komt! In dat perspectief wensen we u veel leesplezier bij deze uitgave onze nieuwsbrief.



David: Ik vond Oeganda fantastisch leuk. Het was leuk hoe een klein jongetje die ook meedeed met de KISI's vaak naar me toe kwam en mijn hand vastpakte en zo zonder iets te zeggen anderen zo vrolijk kan maken! Dank jullie wel dat jullie deze mooie reis mogelijk hebben gemaakt. Mijn Highlight in deze reis was dat de kinderen allemaal zo lief waren ondanks armoede en dat iedereen geloofd in onze Heer. Wij zijn 3 weken met de KISI Kids in Oeganda en Kenya geweest. We hebben de musical „Paulus“ gespeeld en hebben liederen voor de mensen op de conferentie en op vele scholen gezongen. Wij zijn ook nog op safari geweest, wat echt leuk was. :)



Oeganda

Harm: Met drie generaties zijn wij, opa Anton, Harm, Jakob en David, samen met zo'n 40 KISI's uit Nederland, Oostenrijk en Duitsland drie zomerweken lang op tournee in **Oeganda en Kenya** geweest. Doel van onze reis was het, de plaatselijke KISI-groepen in Uganda te ondersteunen en het KISI team daar verder op te bouwen. Wij werkten mee aan de eerste wereldwijde conferentie van de Catholic Charismatic Renewal op Afrikaanse bodem en aan een eerste KISI project in Kenya. **Drie weken boordevol ervaringen** waarvan de statistieken bijna niet bij te houden waren: Zo'n 15 keer de musical Paulus in het Engels opgevoerd en een keer in de lokale taal door de Oegandese KISI's, tientallen liedjesconcerten, tientallen scholen bezocht, opvoeringen met honderden, duizenden en tienduizenden toeschouwers in de open lucht. Uiteindelijk zijn de kleine ontmoetingen soms toch het grootst. We ontmoetten **Sr. Miriam Duggan** FMSA, een zuster die ook wel de „Moeder Teresa van Oeganda“ wordt genoemd. Zij initieerde het „Behaviour Change Program“ dat de afgelopen decennia het meest succesvolle anti-AIDS-programma werd: in Oostelijk Afrika met een afname van 26 % HIV-besmetting naar onder de 10 % in Oeganda. Zij deelde op haar karakteristiek eenvoudige manier met onze groep over haar roeping en haar leven. Dit stelde voor velen van ons de **vraag naar onze eigen roeping** en eindigde in een intense tijd van delen en gebed. Samen met de drie „Ruiters-generaties“ mochten we ook een workshop geven en het was voor mij, Harm, heel bijzonder en ontroerend om dit samen te doen. Anton ondersteunde het KISI team met korte inputs, gesprekken en voorbeelden. Heerlijk om zo samen onderweg te zijn! In **januari** mag ik opnieuw naar Oeganda

voor een training van 10 dagen voor de kleine KISI-teams, die op verschillende plaatsen zijn gestart. Vorming van het KISI kader is cruciaal om een **ontwikkeling in hun eigen context** mogelijk te maken. Een leuk detail is dat deze training plaats vindt op dezelfde plek waar ik 20 jaar geleden voor het eerst mee mocht werken aan een cursus: de eerste cursus in het toen nieuwe en eerste retraite-centrum van de Charismatische Vernieuwing in Oeganda.



*Allereerst hartelijk bedankt dat jullie deze reis mee ondersteund hebben! Het was echt een mooie tijd in Afrika. We hebben van de kinderen daar ontzettend genoten, zoveel liefde in zo een arm land. Als je door Kampala reed zag je pas echt goed dat Oeganda bijlange na nog niet zover ontwikkeld is. Maar ondanks dit alles was er pure liefde, van de kinderen naar ons, en van ons naar de kinderen. Ook de eenvoud waarmee ze zich konden vermaken was ontzettend mooi. Ook de natuur was er prachtig, we hebben de gehele big five gezien :). Ontzettend bedankt voor de mooie tijd daar. Ik denk er ook over na om mijn tussenjaar deels in Oeganda te doen... groetjes en veel dank en zegen,
Jakob*

KISI-Clubs

Naast de KISI groepen, die in de verschillende regio's (KISI-key, KISI-Noord, KISI-Vlaanderen, KISI-Limburg) actief zijn, worden er ook KISI-clubs aangeboden: in Alphen a.d. Rijn, Herten, Helmond, Heerhugowaard, Brecht (B), Brussel (B), Malle (B). Wij hopen dat parochies of groepjes vrijwilligers vaker het initiatief gaan nemen om een KISI-club te starten, omdat het voor de geloofsgroei van kinderen essentieel is om regelmatig bij elkaar te komen - dit is onze hartenwens en pleidooi. Een KISI-club vraagt energie, maar is ook echt haalbaar, omdat het catechese-materiaal al klaarligt. Kinderen mogen hier zonder commitment KISI's zijn. Ziet u mogelijkheden in uw parochie of regio om een KISI-club te starten of kent u mensen die dit zouden willen doen? Wij helpen jullie graag op weg.



Het KISI-Feest werd druk bezocht! We mochten heel veel blij KISI's zien. Het was gaaf hoe de verschillende KISI-groepen uit Nederland en Vlaanderen Gods Liefde op creatieve wijze door hebben gegeven. Kapelaan Johannes stelde het ultieme kratten-klimrecord op. Mgr. Hendriks genoot van de KISI's en inspireerde de rond 350 aanwezigen uit alle generaties in de mis op zondag, waarin „onze“ Jan zijn Hl. Vormsel ontving. Birgit Minichmayr vertelde ons hoe de nieuwe musical „Sterrennacht“ was ontstaan en nam samen met Cissy blij de nieuwe CD in ontvangst. Het was een mooie musicalpremière! Indrukwekkend was ook de gebedsavond, waarbij we met de rond 200 kinderen en tieners in eucharistische aanbidding waren - „toen was God echt dichtbij“, hoorden we van velen terug... Het themalied „Abba Vader“ met het Onze Vader in vele talen klinkt nog in vele harten na. Dank zij God!





Ina: De **KISI-Club in Helmond** - één van zo'n zes clubs in Vlaanderen en Nederland - brengt voor mij steeds ook werk en geregel met zich mee... maar dat weegt niet op tegen de **vreugde**, om deze twee uurtjes per twee weken met Gods prachtige kinderen door te brengen! Weer mochten we vorige keer samen, team en kinderen, beleven hoe de Heer in ons midden is. We hebben een concert voor Hem gegeven, zomaar, omdat Hij het waard is, onze Koning Jezus. Eén van de jongens zei: „Ik zing voor Hem, omdat Hij de grootste is!“

Financieel

In 2013 is via „Er is meer“ een totaalbedrag aan giften van € 26.564,32 ontvangen voor de familie Ruiter. Dit is een bruto bedrag wat aan de VOF Ruiter is overgemaakt en waar belasting en bedrijfskosten nog van af gaan. Tot 1-12-2014 is een bedrag van € 25.750,25 ontvangen.



De nieuwe CD!

Heel blij zijn we met de nieuwste KISI-CD: „Sterrennacht in Betlehem“, geschreven door Birgit Minichmayr (foto), vertaald door Cissy Suijkerbuijk. We zijn trots op de goede kwaliteit, die de „opname-KISI's“ samen met Cissy en Lars Gerfen van de studio teweeg



hebben gebracht! Sinds september zijn de KISI KEY's op tournee met de iets kortere versie „Sterrennacht“, die het hele jaar door gespeeld kan worden.

Persoonlijk...

Harm: De afgelopen periode was erg druk, en met name de vele weekenden en kampen onderweg vragen vooral **veel van het gezin**. De combinatie van de vier KISI regio-groepen, inzet voor KISI internationaal, de HOOP-tour in negen parochies en de organisatie achter de schermen vragen bij elkaar veel tijd en energie. Gelukkig zien we de teams van de regionale groepen groeien en zal de nadruk steeds meer komen te liggen op **ondersteuning van de teams** in plaats van het leiden van de teams. Ik geniet van de weekenden met de KISI's en het is heerlijk om de kinderen/tieners te zien groeien in hun geloof en talenten. Tegelijkertijd blijft het voor ons als gezin een voortdurende uitdaging om de balans te houden met voldoende rust thuis, tijd met het gezin en tijd voor Ina en mij samen. Van het **weekendje weg** met z'n tweeën dat we van Gods voorzienigheid mochten ontvangen, hebben we heerlijk genoten.

Ina: Ik ben heel blij met de aankoop van een nieuwe computer, ook al kost hij heel wat gespaarde appels en eieren! Bij xpand mag ik inspireren en af en toe vertalen. Het schoolbestuur is een goed team, dat het voorzitten makkelijk maakt, en we zijn heel blij met de nieuwe directrice. Maar steeds meer beseft ik hoe kostbaar onze kinderen zijn, en hoe waardevol het is om mijn grootste energie aan hen te geven, ook al gaat het helpen schrijven van werkstukken en het babbelen met onze lieve tieners op de bank niet altijd vanzelf. Op het bed leeuwje spelen



blijft toch een belangrijk en gezellig ritueel, in diverse „bezettingen“. Ik moet zeggen dat de Heilige Geest een goede coach is, samen met Maria. Zij weten hoe het is om chaos te ordenen en kinderen op te voeden! Van hen ontvang ik allerhande goede tips. Bijvoorbeeld om te bidden dat de Vader de armen uit het stof moge tillen, terwijl ik de handdoeken in de badkamer oprap... Of dat God weer bij elkaar mag brengen wat gescheiden is, terwijl ik sokken sorteer. En om te genieten wanneer ik tijd maak voor Gods kinderen („Mama, vindt je het eigenlijk niet erg dat we eigenlijk niet jouw kinderen, maar Gods kinderen zijn?“), merkte Jakob eens op) een cake bak, voetbal kijk, of samen met hen op de tennisbaan van de camping niet bij kom van het lachen omdat we de meeste tijd aan het bukken en zoeken waren... Wat een zegen dat wij daarnaast ook met andere kinderen mogen optrekken, en hen mogen toerusten voor de toekomst. „Ah, jullie werken met kinderen“, zeggen mensen vaak met een aardige glimlach. Nee, wij investeren op lange termijn in de toekomst van Gods zonen en dochters, in de toekomst van de Kerk en de samenleving!

„Partnergebed“ in de Advent

Uw gebedsondersteuning als Partners in de Nieuwe Evangelisatie is een grote zegen voor ons. We voelen ons door uw gebed gedragen!

In deze adventstijd nodigen we u uit om ons **uw gebedsintenties** door te geven, zodat wij als gezin daar in deze adventstijd speciaal voor kunnen bidden.

Dit kan per mail: ina.ruiter@kisi.nl
of via de telefoon: 0626-290059
of thuis: 0492-846572.

Tiltenberg

Via Rector de Rycke (die we ook wel KISI-priester noemen) werd ik, Harm, uitgenodigd om wat te vertellen over jeugdwerk in de staven-conferentie van de Nederlandse priesteropleidingen in de Tiltenberg. Een leuke uitdaging om twee dagen samen na te denken over jeugdcultuur, evangelisatie en „discipleship“. Met name dit laatste thema houdt ons zelf de laatste tijd veel bezig: Hoe helpen we met name tieners en jongeren om te groeien in de navolging van Christus? Dit is ook het jaarthema voor KISI in 2015.



„Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.“ Johannes 1,18

Wij wensen jullie zalig Kerstmis en een gezegend Nieuw Jaar toe! Moge u beleven hoeveel de Hemelse Vader van u houdt!

COLOFON

Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk rechtspersoon onder de naam „Er is meer“ opgericht, met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van „Er is meer“ bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof, Dhr. Tom Koot, en Mevr. Annetje van Thiel-Dorsemeden.

„Er is meer“, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325, BIC: ABNANL2A

Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl.

