

RELaY CONFERENTIE LITOUWEN - Harm

Van 4-8 mei 2016 vindt in Litouwen een Europese conferentie plaats met als titel 'The missionary option', georganiseerd door het RELaY-netwerk. Bij dit RELaY-netwerk ben ik al zo'n 20 jaar betrokken en dit is een plek waar ik vaak nieuwe ideeën en contacten op doe waar in de loop van de jaren tal van nieuwe initiatieven uit zijn voort gekomen. Eens in de twee à drie jaar organiseren we een Europese conferentie waarin we uitwisselen rond **Reconciliation, Evangelisation, Lay-leadership and Youth**. Een paar honderd mensen vanuit alle hoeken van Europa, enkele top sprekers, veel uitwisseling en gesprekken, gezamenlijk gebed en voorbede voor Europa, veel pioniers van nieuwe initiatieven - kortom een heerlijke mix om inspiratie op te doen. In de drukte vraag ik me soms waarom ik hier tijd in steek maar als ik terug kom heb ik nooit spijt dat ik mijn agenda hiervoor heb vrij gehouden. Als u mee wilt, kijk dan op <http://relay-network.org>.



VASTENACTIE 2016

In de vastentijd van 2016 zullen we met Oegandese en Nederlandse KISI's samen ruim 40 basisscholen bezoeken, in het kader van de Vastenactie. We willen spreken en zingen over barmhartigheid ver weg (Oeganda) en barmhartigheid dichtbij

(op het schoolplein, met je klasgenoten). Daarbij weten we ons gedragen door de barmhartigheid van God de Vader, die ieder van ons wil dragen zoals een moeder een baby op haar rug draagt in Oeganda.

We zullen vier weken lang op tournee zijn, een intensieve periode maar ook heel bijzonder dat we op zoveel scholen mogen vertellen over God's barmhartigheid en dan ook nog samen met 8 KISI's uit Oeganda die bij ons te gast zullen zijn. De hele tournee mondt uit in een Guinness- book of records - poging op 15 maart, waar we samen met scholieren een poging zullen doen om 40.000 statiegeld - flessen neer te zetten als PR en als geldinzameling voor Oeganda.



En wat we u nu wensen?

Dat er vrede mag komen in uw hart, want de Vredevorst is op komst! Dat er licht mag zijn in uw leven, want het duister kan Gods licht niet aan. Dat er vreugde mag opborrelen in uw hart, omdat God zich verheugt over u! In die zin wensen we u echte momenten van aanbidding bij de Kribbe: Zalig Kerstmis! Doge uw band met Christus in het Nieuwe Jaar versterkt worden en Zijn barmhartigheid uw leven omgeven!



(Jakob als „Meester Stellarius”)

Hartelijke groeten, Harm & Ina, Jakob, David, Lisa,
Tim en Marie Ruiter

COLOFON

Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk rechtspersoon onder de naam "Er is meer" opgericht, met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van "Er is meer" bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof en Dhr. Tom Koot.



"Er is meer", Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325, BIC: ABNANL2A
Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl.



RUITER NIEUWS

DEC. 2015



+ CD VOOR U + KISI CLUBS + VASTENACTIE + FOLLOW ME + NIEUWE KISI-WEBSITE +

Beste Partners in de Evangelisatie, „Waar is uw geloof? (Lucas 8,25) staat op het kaartje dat ik net uit het bijbelvers-mandje trok. Deze vraag van Christus lijkt op het eerste moment niet zo toepasselijk bij de Advent, Kerstmis, het Jaar van Barmhartigheid, kaarsen en konijnenbouten. En toch raakt het bij mij een snaar. Want dacht ik niet een beetje dat God wellicht wat moe van zijn mensen is? Van al de ellende die er op aarde nog is en ook van mijn eigen hart dat nog het meest Gods barmhartigheid nodig heeft? Waar is mijn geloof in de God, die eeuwig leeft, als een sterke arend ons draagt, die niet aftreedt als Koning, ook al zouden mensen dat hebben besloten? Ik herinner me de beelden van Paus Franciscus, die de „Heilige Deur“ van de Sint Pieter opent, met kracht, met de nodige moeite en zo vastberaden - alsof hij op dat moment een uitweg voor de mensheid openbreekt. Wie op de vlucht is, letterlijk of figuurlijk, mag bij de Hemelse Vader gaan schuilen. Daar is ons thuis, ook nu al. „Hij is nabij, Immanuel“ zingen we in deze dagen, tot aan „Komt, laten wij aanbidden die Koning“. Ja, dat is ons geloof! Mogen we in onze momenten van bezinning en gebed dieper beseffen hoeveel Hij van ons houdt, en deze vreugde uitdragen in woord en daad naar de mensen om ons heen. Dan wordt het een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuw Jaar voor hen! (Ina)

Heel hartelijk dank voor al uw steun in gebed en centen! Daarin mochten we het afgelopen jaar steeds opnieuw zien dat God voor ons zorgt. Wat een voorrecht om samen met u en Hem op weg te mogen zijn. Moge de Vader u rijkelijk zegenen!

„Hier ben ik, Heer“ - CD

In het kader van de voorbereidingstijd op de Eerste Communie hebben wij in samenwerking met Stichting Samuel Advies infopakketjes aan de parochies verstuurd, om hen de mogelijkheid aan te reiken, ter plekke KISI Clubs te starten. In het pakketje zaten een informatiefolder, een proefles, PR-materiaal en een Verzamel-CD met liederen voor de Eerste Communie. **Deze CD sturen wij u als onze Partners vandaag als cadeautje mee.** Deze bekende KISI-liederen vertellen over Gods Liefde en Zijn nabijheid - en die boodschap is voor iedereen! Misschien kunt u ook weer iemand anders er blij mee maken.



KISI CLUBS

Op dit moment zijn er in Nederland en Vlaanderen KISI CLUBS in Alphen aan de Rijn, Den Bosch, Heerhugowaard, Helmond, Herten, Mol (B), Malle (B), Twente, Zaandam. Begin december is Johanna Binder, internationaal eindverantwoordelijke voor de KISI CLUBS, bij ons geweest om te luisteren naar hoe het hier in Nederland gaat met de CLUBS en om samen het concept te optimaliseren. Joyce van Pampus, onze (schoon)zus, heeft bijvoorbeeld vele sessies geschreven en gebundeld, waardoor er voor nieuwe groepen straks een hele reeks materialen klaarligt. Johanna (zie foto) benadrukte dat juist de KISI CLUBS een belangrijke rol bij het uitdragen van de Blijde Boodschap hebben: door regelmatig bijvoorbeeld naar bejaardenhuizen te gaan en daar voor de mensen te zingen, kunnen zij vele eenzamen weer nieuwe hoop brengen. We zien ernaar uit! Van 8-10 januari vindt onder de leiding van Johanna een internationale KISI CLUB-training bij Salzburg plaats.



Naar een KISI CLUB kunnen kinderen komen die graag ter plaatse en laagdrempelig KISI willen beleven: Samen zijn, God ontdekken en de Blijde Boodschap doorgeven!



SINT MAARTEN OPTOCHT - Ina

Over de KISI CLUBS gesproken: Hoe vele jaren heb ik er niet al van gedroomd om hier in Helmond een Sint Maarten optocht te houden, om de kinderen het leven van deze bijzondere Heilige, het schijnen met de lichtjes in de donkerheid en een mooie herinnering mee te geven, zo als ik het zelf thuis mee heb mogen maken. Dit jaar heeft God het geregeld! Samen met andere helpende handen en dankzij de toestemming van de gemeente hebben we op woensdag, 11 november, in het KISI-huis het verhaal van Sint Martinus verteld en daarna samen lampionnen geknutseld. In de avond waren we al met al met zo'n 60 mensen in een lichtgevende stoet achter Sint Maarten (Rafael) en zijn strijdros (à la pony Wessel) onderweg en zongen het verhaal de wijk in. Meerdere mensen spraken ons aan en waren blij verrast. Wat een bijzondere avond! Iedereen ging na de heerlijke chocomel en stroopwafels van ons mam, gezegend door diaken Peter de Vries, naar huis, met de opdracht: „This little light of mine, I'm gonna let it shine!“ Misschien loopt volgend jaar de fanfare ook mee...

FOLLOW ME - Harm



Op 28 november waren we betrokken bij de organisatie van een dag van het platform voor evangelisatie over 'Leerling van Jezus zijn', of zoals de gastspreker Bruce Clewett uit Oostenrijk het noemde 'Discipelschap'. Een discipel van Jezus was in die tijd niet zozeer iemand die op school zat bij Jezus, maar iemand die met de meester meeleefde en al doende leerde. Zoals een timmerman geen timmerman is door alleen boeken te lezen over wat een timmerman is en hoe

deze werkt. Pas als hij het vak onder de knie heeft kun je spreken van een timmerman. Een ‚discipel‘ van Jezus is dus iemand die het geleerde kan toe passen in zijn leven.

Daarnaast is er ook een groot verschil tussen een ‚gewone‘ Christen en een ‚normale‘ Christen. Joris van Voorst tot Voorst gaf een analyse van wat wij als kerk in Nederland ‚gewoon‘ vinden maar wat veelal veraf staat van een normaal christelijk leven. Als discipel van Jezus is het de uitdaging een levensstijl te ontwikkelen waarin het evangelie de maatstaf is en niet onze omgeving.

In het schooljaar 2016-2017 zullen we met een viertal organisaties starten met FOLLOW ME. Dit programma komt oorspronkelijk uit Oostenrijk en is op uitnodiging van Kardinaal Schönborn ontstaan.

Wij zijn hier zo enthousiast over dat we dit graag in Nederland willen introduceren: acht weekenden verspreid over ongeveer een jaar om te groeien als discipel van Jezus. Het gaat niet alleen om degelijke kennis, maar juist ook om met elkaar te delen hoe we dit omzetten in ons leven en hierin elkaar helpen. Kent u jongeren tussen de 16-25 jaar (ouder mag eventueel ook), dan is dit zeer de moeite waard hen hiervoor uit te nodigen. We sturen graag een folder op.



Gezellig met Bruce aan tafel - door zijn enthousiasme voor Jezus zijn Ina's ouders in 1978 „aangestoken“...

BARMHARTIG ALS DE VADER

Op 8 december is het ‚Jaar van Barmhartigheid‘ gestart, dat door Paus Franciscus is ingesteld. ‚Barmhartig als de Vader‘ is het jaarthema waarmee we als KISI-familie op pad willen gaan. Graag komen we naar u toe, met de musical ‚De Barmhartige Vader‘. Of als volledige musical, als mini-musical of als liedjesconcert, al dan niet met kinderen uit uw eigen parochie of gemeente. Afhankelijk van uw wensen en (financiële) mogelijkheden kijken wij, samen met u, wat het beste zou passen. Graag trekken we ook met u samen er op uit om barmhartigheid te delen in zorgcentra, asielzoekerscentra, gevangenissen, ...

We horen het graag! (harm.ruiter@kisi.nl)



FINANCIËN

- In 2014 hebben wij 33.980 euro ontvangen aan giften via ‚Er is meer‘. Deze inkomsten worden steeds overgemaakt naar de VOF Ruiter en dit is ons bruto inkomen. Een groot dank u wel dat u ons zo trouw steunt en onze inzet voor evangelisatie op deze wijze mogelijk maakt. Met dit inkomen kunnen wij onze reguliere kosten dekken (incl. arbeidsongeschiktheid verzekering zelfstandigen).
- Ons streefdoel is 40.000 euro zodat we ook kunnen werken aan pensioenopbouw en kunnen sparen voor de studiekosten van de kinderen. Voor wie geïnteresseerd is in het financieel jaarverslag van ‚Er is meer‘ sturen we het graag digitaal toe.



Zr. Liesbeth (CPS) bij de KEY-groep op bezoek: Wat neem je als leerling van Jezus mee op je missie in Kenia? Wat heb je écht nodig? Wij wensen haar daar nu veel zegen!